

Hoe
zal
dit
allemaal
aflopen ?

Laat er een Licht
bij je opgaan.



De Liefde

is geduldig
is vriendelijk
is niet jaloers
pronkt niet
is niet trots
handelt niet ongepast
zoekt geen eigen belang
wordt niet snel boos
vergeeft altijd het kwaad,
verblijdt zich niet over onrecht
verheugt zich over de waarheid
beschermt altijd
vertrouwt altijd
hoopt altijd
verdraagt altijd

De Liefde faalt nooit

Om dit boek online te lezen
ga naar lichtenwaarheid.nl



Uiterst Belangrijke Vragen

Het leven zit vol met vragen, sommige onbetekenend, andere ernstiger, ook enorm belangrijke. Over je gezondheid, je financiële situatie, je werk, je familie, over de toekomst. Onze huidige wereld kampt met enorme problemen en onzekerheden, zoals de huidige coronacrisis. Die veroorzaakt veel verdriet en ellende, met veel sterfgevallen, grote onzekerheid en economische schade, faillissementen, toenemende werkloosheid.

Dit alles maakt de mensen bang en onzeker. We worden overspoeld met allerlei slecht nieuws door de media, zoals: gewelddadige opstanden en onlusten, met Black Lives Matter in Amerika, oorlogsdreiging op verscheidene plaatsen, grote spanningen in het Midden-Oosten, problemen in Europa met spanningen tussen de lidstaten door vluchtelingenstromen en klimaatverandering, groei van misdaad en drugsgebruik op grote schaal.

De spanningen in de samenleving nemen hierdoor toe, met toenemende agressie en onderlinge verdeeldheid. De militaire vernietigingscapaciteit van de grote wereldmachten is zo afschrikwekkend, dat als er ergens op een verkeerde knop wordt gedrukt, er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Die dreiging is tastbaar aanwezig. Ik zou u graag gerust willen stellen, en zeggen: **het zal allemaal goed komen**, maar dan spreek

ik **niet** de waarheid. Want deze chaos en toename van haat en nijd zal groter worden. De gehele wereld stevent af op een geweldige catastrofe met dramatische consequenties.

Deze huidige gebeurtenissen zijn heel duidelijk en tot in detail voorspeld door God in Zijn Woord, de Bijbel.

Informatie

Stel ik moet geopereerd worden, waarbij levensgevaar aanwezig is, dan wil ik zoveel mogelijk informatie ontvangen om de juiste beslissing te kunnen nemen.

En dat geldt ook voor **onze toekomst**.

Iets missen

Als je iets niet kent, dan mis je het ook niet. Als je iemand niet kent, zul je die persoon ook niet missen.

Als je God niet kent, mis je Hem ook niet.

Ook heb je dan vrijwel altijd een verkeerde voorstelling **van wie Hij is**.

Maar als je God echt hebt leren kennen, Zijn trouw en goedheid, dan wil je Hem nooit meer missen. Hij begrijpt volledig hoe wij ons voelen, helpt ons altijd weer overeind. Hij is onze ware, echte **Vriend** Die ons nooit in de steek zal laten.

De aller belangrijkste vraag die wij onszelf kunnen stellen is: **Hoe ziet onze eeuwige toekomst eruit?**

En ook dat is tot in detail en duidelijk beschreven en voorspeld door God.

Bestaat God?

Dat is een hele fundamentele vraag.

Als je een prachtig schilderij ziet of een mooie melodie hoort, kun je de artiest of de componist bewonderen zonder hem of haar ooit gezien te hebben. Als je de schitterende natuur bekijkt, een prachtige zonsopkomst, fruitbomen in bloei, de fascinerende dierenwereld, dan kun je ook de Maker (Schepper) van deze artistieke complexe schepping bewonderen zonder Hem met je natuurlijke ogen gezien te hebben.

De Big Bang ofwel de evolutietheorie wil ons laten geloven dat **iets** spontaan uit **niets** kan ontstaan. Ieder mens (hoog of laag ontwikkeld) kan zien en begrijpen dat het onmogelijk is dat **iets** kan ontstaan uit **niets**. Een olifant is geen mier, een vogel is geen vis, et cetera.

De Bijbel zegt: **“Een boer werpt zaad in de aarde, slaapt en staat op, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar”**.

God zegt: **“Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging”**.

De mens zelf is het duidelijkste bewijs dat God bestaat

De mens is geschapen als een geestelijk, rationeel, moreel, onsterfelijk wezen.

Die levensgeest van ieder mens is de kern van zijn/haar persoonlijkheid en heeft het **absolute universele recht** om zelf beslissingen te nemen. Maar uiteraard hebben alle keuzes ook consequenties en daar zijn we zelf verantwoordelijk voor.

De mens is het enige wezen op deze aarde, dat een geest heeft. God schiep de mens naar Zijn evenbeeld (dat is de levensgeest die ieder mens bezit). De eigenschappen van de menselijke geest zijn onder meer: de persoonlijkheid, de capaciteit om verstandelijke keuzes te maken, het geweten, het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, de mogelijkheid om lief te hebben en medelijden te tonen, creativiteit, het vermogen om onderzoek te doen naar de oorzaak van het bestaan, de reden van het bestaan en de toekomst.

Eeuwigheid

Eerder werd gesteld dat de mens een “onsterfelijk wezen” is. Ieder mens heeft drie bronnen van afkomst: een vader, een moeder (biologisch) en God (geestelijk).

Wij allen weten dat er lichamelijke en karaktergelijkenis is van het kind en de ouders, vaak opmerkelijk herkenbaar voor

familieleden en naaste vrienden.

Bij de bevruchting plant God de levensgeest in het kind. Dus ieder mens heeft een menselijke (biologische) afstamming en een geestelijke afstamming. Als we overlijden, is het lichaam dood, **maar niet** onze geest, die is eeuwig!

De Bijbel zegt: ***“God vormde het lichaam van de mens uit het stof van de aarde en blies hem/haar de levensgeest in”***.

Iets heel opmerkelijks

Als we een handvol stof van de aarde onderzoeken, vinden we een zeker aantal (14) mineralen in die grond. Onderzoek heeft uitgewezen dat precies datzelfde aantal (14) mineralen aanwezig is in het menselijk lichaam.

De medische wetenschap heeft nog meer opmerkelijke dingen aan het licht gebracht. Met moderne apparatuur heeft men ontdekt, dat de hartslag van elk mens iedere zevende dag iets langzamer is dan het gemiddelde van de voorgaande zes dagen.

Deze feiten zetten ons aan het denken!

De Bijbel

De Bijbel is het meest gelezen, gedrukte, verkochte, vertaalde boek in de wereld. (698 keer volledig en meer dan 2000 keer in gedeelten vertaald).

Een belangrijke vraag: **Spreekt God?**

Wij communiceren met elkaar door middel van woorden. Natuurlijk vertelt lichaamstaal ook veel, maar met woorden zijn wij in staat diepgaande gesprekken te voeren. God spreekt ook met woorden tot ons en wel door de **Bijbel**. God gaat ons verstand te boven en het is voor ons noodzakelijk dat Hij Zichzelf aan ons bekend maakt. Alleen al in het Oude Testament vind je 4000 keer uitspraken zoals: “God sprak”, “God gebod”, “God zei”.

De Bijbel zegt: **“Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie van de Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”**.

Betrouwbaarheid

Het best gedocumenteerde feit in de mensengeschiedenis is de geboorte, het leven, de dood en **de opstanding van Jezus**.

Bijzondere info over de Bijbel

Zoek op Google naar: *Wie waren de schrijvers van de boeken van de Bijbel?*

Wat betekent Geloven?

Een ander, beter woord voor geloven is **“vertrouwen”**. God vertrouwen op Zijn Woord. Zoals een klein kind de ouders vertrouwt. Wij hebben dit allemaal gedaan, dus de capaciteit om het te doen, is aanwezig. De menselijke samenleving stoelt op vertrouwen. Als iemand zegt: ik koop jouw auto, dan vertrouw ik erop dat hij het doet.

Dit vertrouwen geldt voor alle handelingen tussen mensen, maar ook voor overheden, bedrijven, organisaties, et cetera. Natuurlijk ervaren wij helaas ook misplaatst vertrouwen. De mens is niet perfect.

God gebiedt gehoorzaamheid en heeft als Schepper van onze levensgeest het absolute recht dat te doen. Maar dit is **niet** dwingend, **wat heel belangrijk is**.

Bij God is is geen dwang. Wij hebben het absolute universele recht (zie ook pag. 6) om het **niet** te doen.

Gods geboden zijn bedoeld om “het goede in alles te doen”, voor ons persoonlijke welzijn en voor het algemene welzijn van de gehele menselijke samenleving. Zijn weg is vaak tegengesteld aan mijn weg. De sleutelzin in de Bijbel is: **“Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”**. Frank Sinatra zong het lied van de wereld: “I did it my way” (ik deed het op mijn manier).

God's liefde voor u (jou)



Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(Johannes 3:16)

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

(Romeinen 5:8)

Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

(Johannes 14:6)

En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

(1 Johannes 1:8,9)

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

(Handelingen 16:31)

Het Goede Nieuws is:

Jezus is opgestaan
uit de dood

Hij Leeft!

Gebed

Jezus, ik geloof met heel mijn hart,
dat U ook voor mijn zonden gestorven bent.
Ik belijd al mijn zonden en vraag om vergeving.
Kom en woon in mijn hart.
Vanaf nu is het:
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede
in heel mijn leven en al mijn doen en laten.
Ik dank U, dat U mijn Redder wilt zijn.

Amen!

Geloof of Ongeloof

De ergste zonde is ongelooft, het ontkennen van Gods bestaan, doen alsof Hij lucht voor je is. Als je die houding aan zou nemen tegenover je baas, dan zou je ontslag krijgen. En terecht. Als je je ouders zo behandelt, veroorzaak je verdriet, verwijdering en uiteindelijk een breuk. Als je dit doet tegenover God, veroorzaak je ook verdriet, verwijdering en onherroepelijk een permanente, eeuwige breuk.

Gods beloften

Wat zijn Gods beloften aan de mens?
Hij gaat alles nieuw maken. Dood is niet dood, op een dag vindt de opstanding plaats. De gehele plantenwereld is een levendig voorbeeld van de opstanding.
Een zaadje valt in de grond, sterft af, spruit uit en er groeit een nieuw lichaam uit op, dat bloesems en vruchten voortbrengt. De meeste mensen zien het, maar merken het niet op, ziende zien zij niet.

Het grootste wonder: de opstanding van Jezus

Hij stierf voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag wekte God Hem op uit de doden. Na de opstanding verscheen Jezus gedurende veertig dagen aan vele mensen, op verschillende plaatsen. Eenmaal aan meer dan 500 mensen tegelijk. Het Nieuwe Testament is in feite geschreven door **ooggetuigen**.

De toekomst

Nu een ander voorbeeld: de toekomst.

Stel je eens voor, je leeft te midden van mensen die nooit vechten, geen ruzie maken, niet liegen of bedriegen, niet egoïstisch zijn, maar allemaal echte, ware vrienden zijn, niet één uitgezonderd. En dat onder ideale omstandigheden, met een fantastisch klimaat, een vreedzaam landschap met prachtige velden, bossen en meren, volop ruimte, heerlijk voedsel in overvloed. Ook geen ziekten, geen zorgen, geen concurrentie, geen spanningen, geen haast, geen oorlogen, geen stormen, geen rampen, geen criminaliteit, geen irritaties, geen frustraties, geen moeilijke relaties en 100% veiligheid. Ook ben je zo vrij als een vogeltje in de lucht. Je kunt jezelf bezighouden met dingen die je heel graag doet en je bepaalt je eigen tijd.

Dan heb je ook nog massa's vrienden, hele interessante mensen, die alle tijd voor je hebben en het fijn vinden om met je om te gaan. Stel je eens voor hoe je dat zou vinden? Dat is eigenlijk de droomwens die wij allemaal koesteren. Dat klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Of is het werkelijk dat zoiets bestaat? Waar is dat land? Waar is die plaats? Ja, je hebt gelijk.

Niet hier op deze aarde.

Maar nu komt het meest fantastische nieuws:

Het is werkelijk waar!

God nodigt ons allen uit om dat perfecte nieuwe leven te ontvangen en in omstandigheden die nog mooier en geweldiger zijn dan hierboven beschreven.

Hij geeft ons dat niet voor 100 of 500 jaren maar voor altijd. **Voor eeuwig.** En het kost niets. Absoluut gratis. Jezus heeft de volle prijs ervoor betaald. Hij stierf aan het kruis voor ons. Jezus' bloed wast onze zonden weg. Alle mensen snakken naar zo'n soort leven. Hoe ironisch dat de meeste mensen zichzelf nooit tijd gunnen om dat echt te gaan onderzoeken.

Begin met deze dialoog: jij vraagt, Hij antwoordt. Je hebt in je leven veel opinies en ideeën gehoord en bent daardoor beïnvloed.

Wordt het nu geen tijd om naar Gods opinies te gaan luisteren?

Neem je besluit

Maak tijd en luister naar Hem door het lezen van het Nieuwe Testament.

In 30 uren kun je het uitlezen.

“De Levensbron” is de titel van het Nieuwe Testament in moderne taal, voor slechts **€ 3,99** online te koop bij www.zakbijbelbond.nl en ook in alle boekwinkels.

ISBN Nr. 978-90-6539-446-0

Als je Zijn waarheid erkent en toepast in je leven, begint het Licht te dagen.

De Bijbel zegt: **“In Uw Licht zien wij het Licht.”**

Een absolute realiteit

Ieder mens zal God ontmoeten. Of in dit leven, of na dit leven. Dan zal een ieder van ons verantwoording tegenover God afleggen. Je kunt **NU** op ieder moment naar God gaan en de rekening met Hem vereffenen. Dan wordt Hij je vergevende Vader, Die je met grote vreugde welkom heet en al je zonden vergeeft. De prijs is volledig betaald door Jezus. Het is je eigen vrije beslissing.

Dus de keuze is aan jou. Maar als je weigert tot God te komen, als je Hem verwerpt, dan zul je Hem na je lichamelijke dood ontmoeten. Ook dan zul je de rekening met Hem moeten vereffenen.

Maar dan moet je zelf betalen.

De Bijbel zegt: “***Er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen***”. En laten we eerlijk zijn, als de film van ons leven vertoond wordt – al onze gedachten, daden en werkelijke motieven, dan heeft niemand van ons een been om op te staan. We zijn allemaal zondaars.

Als je hier in dit leven kiest zonder Hem te leven, nogmaals, je bent **absoluut** vrij dat te doen, dan zal dat inderdaad ook voor altijd zijn. De consequentie is dat die beslissing verzegeld en eeuwig wordt. Buitengesloten van Zijn aanwezigheid. **Geen zon, geen licht**, maar de donkerste duisternis. Geen vrienden, maar **alleen**.

Absoluut afschrikwekkend.

Maar het is jouw eigen keuze.

Denk hier alstublieft heel ernstig over na.

Wordt wakker

Niemand wil bedrogen worden. Enige tijd geleden zag een vijftigjarige man in Californië, die zijn hele leven in de geest van Frank Sinatra's lied “I did it my way” had geleefd een jonge man met een groot bord passeren. Daarop stond:

“Ik ben een dwaas voor Jezus”

De oudere man glimlachte smalend en dacht: “Inderdaad, wat een idioot.”

Toen hij gepasseerd was, keek hij nog eens om en zag de andere kant van het bord, waar stond:

“Wiens dwaas bent u?”

Toen verging hem het lachen en was hij ineens onder de indruk. Er ging hem een licht op. Het bleef hem achtervolgen en niet lang daarna gaf hij zijn leven over aan God en maakte Jezus de Koning van zijn leven.

Een laatste advies

Stop met jezelf te bedriegen. En net zo belangrijk, sta niet toe dat je bedrogen wordt, door wie en wat dan ook.

Wees geen dwaas

Zeg: Stop. Ik moet en zal de waarheid weten. Ik ga tijd maken en zal luisteren naar God.

Ik ga God zoeken.

Dan heb ik heel Goed Nieuws voor je, want Gods eerste belofte aan jou is:

“Zoek en je zult vinden”

De Bijbel is het grootste werk uit de wereldliteratuur, het betrouwbaarste verslag van de antieke geschiedenis en het diepzinnigste boek dat ooit geschreven is.

De Bijbel bevat 66 boeken.

Van deze 66 boeken is het Evangelie van Johannes het meest geliefd.

Johannes 3 vers 16 wordt als het belangrijkste vers van de Bijbel beschouwd:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Het Evangelie van Johannes is het enige boek in Gods Woord, dat in de eerste plaats geschreven is aan hen die nog niet in Christus geloven.

De prachtige woorden uit de hoofdstukken 14-17 (waarin Jezus tot God bidt als een Hogepriester Die voor de mensen pleit) spreken van de grote liefde van Jezus voor de gelovigen en de vrede die ontstaat door het geloof in Hem.



Als u eens wist wat voor heerlijk geschenk God voor u heeft en wie Jezus is, dan zou u Hem om het Levende Water vragen. En Hij zal het u geven.

LEVEND WATER

Het radicale Woord van God:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven.”
- Jezus Christus

Het Evangelie naar Johannes
met aantekeningen



www.lichtenwaarheid.nl

Ik Wens U Gods Zegen toe!

Warmolt Houwing

hwarmolt@yahoo.ca